

Ålandsresan

Äntligen, äntligen kom vi iväg på vår så efterlängtade Ålandsresa. Måndag morgon 23.5 startade vår buss från Grankulla klockan 5:45 med 38 ivriga marthor och martyrer. Bussresan gick snabbt och så kunde vi kliva ombord på den nya, fina Vikingfärjan M/S Glory. Ett läckert morgonmål väntade oss på 11 våningen. Ack, vilken vacker skärgård vi har! Havet var nästan spegelblankt och vi njöt på olika soldäck ombord.



Efter ankomsten till Mariehamn checkade vi in på hotel Arkipelag och alla hade tid några timmar att ströva omkring i den vårblommande staden, innan vi åt en god middag på hotellet.



Tisdag morgon åt vi en tidig frukost på Arkipelag och därefter åkte vi marthor till en träff med Åland Marthorna. Martyrerna hade eget program och besökte Stallhagen. Ålands Marthornas projekt "Med Martha Mot Matsvinn" hade lyckats mycket bra och Karin Rosenberg-Brunila höll ett mycket intressant föredrag om projektet. Särskilt Doggy Bag delen av projektet intresserade oss. Sedan blev vi bjudna på en god, hemlagad Ålands pannkaka och kaffe.



Därefter var det dags för lunch hos Micke Björklund i Smakbyn. Micke är ju å rolig och underhållande och hans varmrökta lax var läcker. Som tack fick han hemstickade sockor – vi är ju Marthor!



Eftermiddagens besök på Andersudden gjorde säkert ett stort intryck på oss alla. Underbar konst och design! På kvällen fick alla själv bestämma var de ville äta.



Den sista dagen besökte många Sjöfartsmuséet och Pommern. Hem åkte vi med M/S Viking Grace. Bussresan hem gick snabbt och så var vi hemma i Grankulla igen många upplevelser rikare.

En riktigt skön sommar önskar vi er alla!

Carola Juselius