

AVSKEDSBREV

01.06.2024

Nu tar min sjunde period som ordförande slut och jag har nu fått leda föreningen i över 7 underbara år, som känts både i själ och hjärta.

Allt har sin tid och jag står nu inför att vara tvungen att avstå från ordförandeskapet. Ett uppdrag som inspirerat mig och där jag känt mig motiverad att fortsätta då jag blivit så väl bemött av er alla. Jag har alltid efter varje träff med er marthor känt mig extra motiverad och inspirerad av att leda verksamheten vidare. Ni har givit mig energi och det är jag mycket glad och tacksam för.

Då jag började var allt naturligtvis nytt och spännande men jag fascinerad av stämningen och gemenskapen som genomsyrade verksamheten och kände mig genast varmt välkommen. Lämnar därför nu min uppgift med vemod men som inom all föreningsverksamhet är det livsviktigt med förnyelse. Det gynnas av att personer med förtroendeuppdrag byts ut tillräckligt ofta.

Ordförandeskapet har jag sett som ett förtroende att företräda en stor grupp människor. Men en bra förening är inte en ensak- eller en "en persons rörelse", varför jag vill tacka alla som varit aktivt med om att skapa gemenskapen och trivseln.

Under våra år tillsammans har vi hoppeligen kommit till nya insikter och utvecklats, eftersom en verksamhet som inte utvecklas – avvecklas. Under min period som ordförande har vi åtminstone genomfört många projekt tillsammans. Att öka vår synlighet har varit en viktig del av min målsättning. Åren har fyllts av lärdomar, skratt och fantastiska människomöten och alla de fina stunderna kommer jag att bära med mig som ett "smycke i mitt hjärta".

Det är alltså nu dags för mig att säga tack, men jag säger inte adjö. Efter alla dessa år kommer jag alltid att vara en del av vår förening, men i fortsättningen är jag mest med i bakgrunden och hjälper om det behövs.

Ett stort varmt TACK till er alla för dessa givande år jag fått vara tillsammans med er!

Det har varit en ära att ha fått vara ordförande för denna fina förening.

Kram

Marianne

PS: Hösten inleds med Skogsvandring den 11 september.