

## Julkryssningen till Tallinn

14.12 åkte 40 glada marthor i väg till Tallinn. Packaléns buss förde oss tryggt till hamnen och på båten väntade oss 4 hytter där vi kunde lämna våra saker. Ett konferensrum med stora fönster i fören av fartyget var reserverat för oss och där väntade goda smörgåsar, frukt och kaffe eller te. Viking Line bjöd oss dessutom på glögg.

Marianne C. berättade för oss om Doggy Bag samarbetet vår Marthaförening startat denna höst med restaurangerna i Grani för att minska matsvinnet. Hon informerade också om vårt projekt att komma ihåg ensamma människor, som vi gör tillsammans med blombutiken Home in Garden. Man kan betala för en julblomma och butiken transporterar sedan blommorna till mottagaren.

Marianne informerade också om vårt program inkommande vår.

Väl framme i hamnen begav sig många av oss till julmarknaden i gamla stan. Mycket stämningsfullt var det och många av oss köpte varma handskar eller mössor samt en del julklappar.



Timmarna i Tallinn gick fort och snart var det dags att stiga ombord igen och nu fick vi njuta av de röda båtarnas rikliga julbuffet. Det fanns nog något för envar på det bordet.



Vi lät oss väl smaka och då vi skulle lämna matsalen väntade oss ännu en rolig överraskning.

Vi dörren fanns ett godistorn med många hyllor där envar fick förse sig med gratis godis. Vi trodde ju vi var mätta men visst rymdes det ännu både en och annan karamell i våra magar.



Vi ser fram emot att se er alla på vårens månadsträffar och övriga evenemang.

En riktigt god jul önskar vi er alla!

Carola